

LIEVE ALLEMAAL

Zoals jullie weten heb ik op 30 November 2007 mijn laatste Bloembollen Inloop Middag.. Daar wil ik aandacht aan besteden wat denken jullie van die middag ter afsluiting van de gezellige REUNIE van 26 mei 2007. mijn en jullie jeugd- Je kinderjaren en lagere school. Daarna ging je naar de MULO. Je ging volwassen worden en kreeg OOG voor een leuke jongen of meisje. Op de Mulo kreeg je vlinders in je buik (zo noem je dat toch)

Je haalde jouw diploma en dan ging je type lessen nemen bij Van Laar- zijn ene broer was postbode. Broek altijd hoogopgetrokken en buik vooruit.

Je ging werken kreeg verkering en verliet het ouderlijk huis. Want dit zijn dierbare herinneringen. En dan komen de verhalen los. Brengen jullie je foto's mee. Want eerlijk gezegd heb ik jullie nooit kunnen betrappen van een zoeetje van deze en gene.

WAS EEN HEERLIJKE ONWIJS GEZELLIGE JEUGD EN TIJD. Je had niets maar je had alles.

Ik zelf ging in 1954 tot 1956 naar Hollandia werd overgeplaatst om ervaring op te doen bij de Dienst van Verkeer en Waterstaat-Scheepvaart. (geweldig he) Wat spannend. Nadat mijn contract was afgelopen ging ik terug naar Manok. En in dat zelfde jaar September Nederland waarts. Ik trouwde met de bokshandschoen. Effin genoeg over me zelf. Puck kan heel leuk over zijn jeugd vertellen we hangen soms uren aan de telefoon. **DIT IS EN WAS ONZE MOOISTE TIJD.** Manokwari en Biak.

Vergeet niet op tijd te bellen.ivm.de Catering. Uiterlijk 20 November 2007 .

Tijd 13.00 tot 17.00 uur

Zelfde locatie;

En tree ; 4 euro

0252-374957 na 18 .00 uur

*Roelof
Ling*